

400 jaar

Schutterij Sint Sebastianus

400
JAAR 1619-2019
SCHUTTERIJ SINT SEBASTIANUS GRONSVELD







De GroeteBroonk

Paasmaandag

Vandaag is het de grote dag, het "oétsjprêke" van de "GroeteBroonk".

De majoor opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hierna wordt aan alle mannen de vraag gesteld "Broonkev'r of broonkev'r neet?"

Natuurlijk wordt er dan heel hard geroepen; V'rBroonke!!!!

Dan gaan ze verder met het herdenken van de sjötte die de laatste vier jaar zijn overleden.

Het hele dorp moet dan weten dat de GroeteBroonk zal doorgaan en daarom wordt er dan een vlag geplaatst op de vogelstang.

Vroeger was het niet vanzelfsprekend dat de GroeteBroonk kon doorgaan omdat er toen ook andere omstandigheden meespeelde, zoals oorlog of economische crisis (mensen hadden geen geld om te feesten)

Wanneer bekend is dat de GroeteBroonk doorgaat, halen de geüniformeerden hun uitrusting uit (kleding, geweer enzv).

Hierna gaan ze exerceren (oefenen met lopen).



Dinsdag vóór Pinksteren

Iedere "sjöt", die op de vogel wil schieten kan zich aanmelden. Dit vindt plaats op de dinsdag vóór Pinksteren tussen 20.00 en 22.00 uur.

Hij kan zich aanmelden met een koningin of zonder koningin.

Als hij geen koningin heeft, zal dit tijdens het vogelschieten bekend worden gemaakt.

De vrouw die hem, nadat hij de vogel heeft afgeschoten, als eerste de "mei sjtik" (een boeketje bloemen aanbiedt), is dan zijn koningin.



Vrijdag vóór Pinksteren

Na de generale repetitie (voor de laatste keer oefenen met lopen en schieten), wordt geloot voor de volgorde van het schieten.

Pinkstermaandag

In de namiddag (circa 13.00 uur) wordt de koning van afgelopen 4 jaar door de schutterij bij zijn woonhuis afgehaald.

De majoor meldt zich bij de koning, verteld hem dat de schutterij aanwezig is en nodigt hem uit de schutterij te controleren. Na de inspectie krijgt de hele schutterij iets te drinken van de koning.

Na een tocht door Gronsveld en Rijckholt gaan ze naar het kerkplein, waar driemaal om de vogelstang heen wordt gemarcheerd.

Hierna gaat de "uüvrighèid" (overheid) naar de pastorie. Hier moet de koning zijn koningszilver afdoen.

Op het kerkplein volgt de proclamatie van de secretaris. Hierna worden de ereschoten gelost. Dit zijn schoten die gelost mogen worden door belangrijke mensen (de burgemeester, de pastoor, de majoor en de aftredende koning). Daarna wordt door degenen die zich hebben aangemeld geschoten. De schutter, die de laatste resten van de vogel afschiet is de nieuwe koning. (De vogel is af wanneer er niets meer dan de splitpen boven de knop zit.) De koningin "sjtik" de koning de "méi". Op dat moment kan dan ook iedereen zien wie de koningin is (van tevoren is dit nog geheim).

De koning wordt onder groot gejuich op de schouders genomen en met zijn koningin naar de pastorie gebracht. De kapitein-adjutant hangt hem het koningszilver om. De majoor heet de nieuwe koning en de koningin welkom binnen de Broederschap van de Schutterij.





Sacramentsdag, de donderdag voor de Broonk

De koningin gaat, vergezeld van haar hofdames, bij iedereen in Gronsveld en Rijckholt, een bijdrage vragen voor een cadeau voor de koning.

Dit cadeau wordt hem met "Kuüningmèijsjtêke" namens het hele dorp gegeven.

Iedereen die een bijdrage heeft gegeven, wordt uitgenodigd om koffie en vlaai te komen drinken met "Kuüningmèijsjtêke".

Op Sacramentsdag wordt 's avonds na de H. Mis in Rijckholt de Sacramentsprocessie gelopen.

Zaterdag vóór de "broonk"

De dag vóór het uittrekken van de processie zorgt iedereen dat het dorp er mooi uitziet. De ramen worden gepoetst, tuintjes geharkt en sommige kozijnen worden nog geverfd.

Om vijf 's morgens is vanaf het kerkplein al een groep vrijwilligers vertrokken, met bijlen en zagen.

Ze gaan dan circa 1200 "meije" (berkentakken) kappen. Deze worden zaterdagmiddag uitgedeeld in het dorp zodat de mensen deze op zondagmorgen langs een gedeelte van de processieroute kunnen plaatsen.

Op deze zaterdagmiddag wordt ook de vogel op de voëgelsjtang geplaatst.





Broonkzoondig

Dit is altijd de 2^e zondag na Pinksteren. De straten zijn versierd met de 'meije', de gele/witte processievaantjes, bloemen, vlaggen, de processiebogen en 't sjtruisel (de bloemen die op de processieroute worden gestrooid).

Om 4 uur 's nachts trekt het trommel- en tamboerkorps door de straten en hoor je tromgeroffel en klaroengeschal door het dorp. Bij de koning, de koningin, de majoor en bij de pastoor blaast het tamboer- en klaroenkorps de reveille.

Om 5 uur begint dan het kamerschieten (bij de Hogeweg/Stationsstraat). Dit betekent dat iedereen moet opstaan want de GroeteBroonk begint. Het kamerschieten doen ze met allemaal tonnetjes die gevuld zijn met buskruit. Wanneer ze deze aansteken, hoor je allemaal hele harde knallen. Wanneer dit is gebeurd, kan iedereen zich klaarmaken voor de processie.

Vooraf aan de processie, halen de harmonie en de schutterij de koning aan huis af. De harmonie speelt dan het Wilhemus en de koning trakteert dan op een dröpke. Hierna marcheert iedereen naar het kerkplein waar iedereen zich opstelt om te vertrekken.

Veel mensen van het dorp lopen ergens in een groep met de processie mee (kerkbestuur, het zangkoor, de harmonie, de schutterij, de koning, de koningin met haar hofdames, de communic kinderen, de schoolkinderen en de overige mannen en vrouwen.

Voorop gaan twee kwartiermeesters te paard om te kijken of de route vrij is om te lopen. De bielemaanderen het tramboer-klaroenkorp volgen de kwartiermeesters.

Langs de route van de processie staan 6 rustaltaren met in de buurt een versperring. Deze versperring is een dikke paal met allemaal taken en bladeren erom heen. De twee kwartiermeesters die flink voor de groep vooruit rijden moeten deze versperringen doorgeven aan de major zodat de bielermaander deze versperringen weg kunnen hakken.





Wanneer ze dan bij een rustaltaar aankomen, zingt het koor, wordt er een zegen uitgesproken en lost de hiemelwach (een sergant met 4 grenedeers) een eresalvo (een schot). Daarna volgt het salvo van de "aachterwach" en ten slotte ook nog van de rode en de blauwe compagnie.

Wanneer het trompetsignaal tijdens de plechtigheid wordt gespeeld, knielen de mensen en wordt er gebeden.

De processie wordt afgesloten in de kerk. De pastoor mag dan als enige over het bloementapijt lopen dat voor de kerk ligt (dit is de dag van te voren gemaakt door mensen uit het dorp).

Op het kerkplein wordt dan op commando van de majoor de 'GinneraolsJers (generale charge) afgeschoten. Dit is een geweldig salvo van de beide compagnieën (blauwe en rode schutterij). Dit zijn ongeveer 160 grenedeers. Dit doen ze voor de stichter van de schutterij: Justus-Maximiliaan van Bronckhorst. De bedoeling is, dat je uiteindelijk maar 1 schot hoort, dus dat iedereen tegelijkertijd schiet, maar dit gaat niet altijd gelijk.

Als dit allemaal is gebeurd, gaat de schutterij de koning naar huis brengen. Het officiële gedeelte van deze dag is voorbij, maar er wordt dan toch nog door veel mensen verder gefeest.





Broonkmaondig

De maandag wordt het feest gestart met om tien uur de "Sjöttendeens" (Schuttenmis), die wordt opgedragen voor de levende en overleden "sjötte".

De koning wordt dan vooraf opgehaald door de schutterij.

In de kerk is niet alleen de schutterij met de koning aanwezig, maar ook de burgemeester met zijn wethouders, het bestuur en leden van de harmonie, de koningin, de echtgenote van de majoor, de echtgenotes van de officieren en de hofdames. Alle andere 'overige' mannen en vrouwen mogen ook aanwezig zijn.

Tijdens alle andere dagen gaat de blauwe compagnie voorop, maar na de "Sjöttendeens" loopt de rode compagnie voorop.

De schutterij loopt dan met de pastoor naar het kerkhof aan de kerk om daar alle graven van de overleden "sjötte" te zegenen.

De vaandeldrager beweegt daarbij het schuttenvaandel over het graf.

Gedurende deze zegening speelt de harmonie de Marche Funèbre, waarna een klaroenblazer van het tamboer- en klaroenkorps de Last Post speelt.

Hierna wordt in processiemars afgemarcheerd naar de gemeentelijke begraafplaats. Ook hier worden de graven van de overleden "sjötte" gezegend.

Na het officiële gedeelte gaat iedereen naar het kerkplein, waar de schutterij zich opstelt voor de inspectie en het geven van een "sjersj". Deze "sjersj" wordt gegeven door de beide compagnieën, nu op commando van de kapitein-adjutant van de majoor. Dit is ter ere van de herder van de parochie.

Het officiële gedeelte van de "Broonk" is gedaan.

Het tamboer- en klaroenkorps vertrekt nu richting de "paol", die door de pastoor is geplaatst.





De "biélmaander" kunnen nu aan de slag en de harmonie begint te spelen. De jongste officier vraagt de koningin om met hem de "rej" te openen. Als de "paol" is gevallen, marcheren ze naar een aangewezen café waar de "sjötte" hun vierjaarlijkse inlage kunnen betalen. Iedere "sjöt" betaalt iedere 4 jaar een soort contributie om lid te blijven. De schutterij krijgt hier schuttenbier aangeboden door de kastelein. Nieuwe leden kunnen zich hier ook opgeven om zich "sjöt" te laten maken. Om circa 16.00 uur komt iedereen bij elkaar voor het "paolhoûwe". Iedereen trekt mee om te zien hoe depalen in het dorp worden omgeslagen. De rest van de dag wordt doorgebracht met "rejje" (reidansen), muziek maken, "paol-hoûwe", of het drinken van een glas bier, een glas fris of een "dröpke van de paol" (jenever).

Broonkdiënsdig"

Rond het middaguur komt weer iedereen bij elkaar om de resterende "paole te hoûwe".

Als de laatste "paolêsgeloûwe", wordt de majoor, vergezeld door de schutterij en een grote groep feestvierenden, die zich als een lang lint door het dorp beweegt, naar huis gebracht.

Bij zijn huis aangekomen spreekt de majoor een dankwoord en sluit hij de Broonk officieel af.





Kuüningmèijsjtëke (twee weken na "Broonkzoondig")

Op Sacrementsdag (de donderdag voor de Broonk) gaat de koningin met alle hofdames de deuren in Gronsveld en Rijckholt langs om geld op te halen voor haar koning. Dit geld wordt gebruikt om een mooi cadeau te kopen voor de koning. Tijdens Kuüningmèijsjtëke zal de koningin dit aan de koning geven. Maar eerst wordt ze opgehaald door de hofdames en zal ze met een "kuüningênnewäoge" (versierde praalwagen) door het dorp rijden, samen met de schutterij. Bij de praalwagen zal eerst het "kuüningênnebeer" worden geproefd. De majoor zal dit bier als eerste aannemen van de koningin en wanneer hij dit goed keurt, kan het bier geschonken worden aan de schutters.



De praalwagen wordt getrokken door 6 Belgische trekpaarden. Bij het versierde huis van de koning, zal de koningin haar huldigungsrede, "de dich" voorlezen.

En ten slotte biedt ze hem het meegebrachte cadeau aan.

De koning nodigt dan alle aanwezigen uit aan de koffietafel deel te nemen. De koffietafel wordt gehouden in een tent bij de spaarclub waar de koning woont.

Deze feestlocatie is schitterend aangekleed. Dit werk wordt al weken van tevoren gedaan door alle mensen die in de buurt van de koning wonen.





In deze geweldige feesttent mogen alle mensen vlaai en koffie gaan eten en drinken.

Maar eerst zal de koning, de koningin de tent ingaan. De koning besluit wie met hem als eerste zal proeven van alle lekkere vlaaien die gebakken zijn door de 2 bakkers in ons dorp.

Na het eten van de vlaai is er nogmaals gelegenheid tot "sjöt" maken en begint het "rejje" dat tot diep in de nacht doorgaat.

Het Kuüningmèijsjtêke is dan ook het laatste feest van de grote Broonk in dat jaar. Wanneer dit voorbij is, kijkt iedereen weer terug op een hele mooi feest in Gronsveld en Rijckholt en begint het aftellen weer naar de volgende Broonk die dan weer 4 jaar later zal zijn.



De Grenedeer

Vuur zién de sjötte mêt gewër,
M'r neump ôs Grenedeer.
Vuur dräogen ôs sjoen sjöttepak
altied mêt vëul plezeer
Vuur kënne gèine dwaank of plich
vuur zién volkoëme vrié.
Meh es de sjöttery oprêk
zién vuur altied debié

Refrein:

*Dao kënt gebëure oüch wat wêlt
Troüw blyf t 'n allen ty
'nne Grenedeer zoe lang 'r lèf,
aon z'n aw sjöttery*

En es de sjöttery marsjeert,
mêt de sjappëurs vuurop,
offesere mêt hön peletons,
geplûimde sjakkoos op.
De kuüning mêt de uüverhèid,
tamboers, de hermenie,
daan zèt 'n eederèin gaans gruutsj:
Dat zuuste zélde mie

**** refrein**

't Voëgelsjeete ês altied,
e fèt vuur eederèin.
Bié sjöttebeer en bié de rej,
kömp gaans 't duërp biéèin.
En groet en klejn dat zynk en sjprynk,
trêk mêt en mak plezeer,
en op de maot vaan de meziék
zynk daan de grenedeer:

**** refrein**





De broonk



refrein:

fèt ién 't duerp
ekerèin van aad tot joonk
veert 'n aw en sjoen tradiésie
veert weer ôs groete broonk
voëgelsjete mêt de Peenkste
d'hêls d'n aosem ién
ekerèin dè vreug we deenks te
zal ôzze kuüning zien

(refrein 2x)

broonkdaog dan trêk de perséssie
g'wêrre zién gesjoord
't'ês weer broonk en dao heb vuur
hié veer jaor nao oét geloord

(refrein 2x)

wêsj en vèndelkes met mejje
't duerp ês geseerd
nao de sjöttemês ês rejje
zoe wörd hié broonk geveerd

De schutterij

- *De Sjötte*
- *De overheid en onderofficieren*

- *De Majoor*
- *De kapitein*
- *De secretaris*
- *De Koning*
- *De kapitein*
- *De Oud-koning*
- *Twee bevelvoerende kapiteins*
(rode en blauwe compagnie)
- *Twee bevelvoerende luitenanten*
(rode en blauwe compagnie)
- *De Luitenant (van de majoor)*
- *Twee Kwartiermeesters*
(v.d eerste luit en de tweede luit)
- *Vijf biélmaander*
- *Vier adjudant vaandeldragers*
- *De adjudant-standaarddrager*
- *De tamboer-maître*
- *De Grenedeers*
- *De cadetten van de koning*
- *De bekerdrager*
- *De lauwerkransdrager*
- *De vaandeldragers*
- *De koningin*
- *De hofdames*

De Spaarclubs

Riekelt

't Brook

Pläot

Peen

Sjtaosie

De Leimstraot

De Grenedeer als standbeeld



Na het 350 jaar bestaan van de schutterij (nu 50 jaar geleden, 1969) werd er door 11 personen besloten om geld in te zamelen voor een standbeeld van de Grenedeer. Tijdens de Groete Broonk van 1972 werd dit beeld door de burgemeester en de secretaris onthuld.

De bronzen Grenedeer staat als je Gronsveld binnenkomt, aan de linkerkant van de rijksweg (bij de Kwizzenjèr).

Het beeld is gemaakt door Sjef Eymael uit Voeren.

Het beeld is

- 1.50 meter hoog
- staat op een sokkel van 70 cm.

Van dit beeld is ook een kleinere versie van gemaakt, 't Grenedeerke.

De Grenedeer is ook in steen uitgehakt.

Deze staat op de begraafplaats met de tekst:

Vuur gedeenke hié ôs sjötte dy uorges anders roste.

Dit is om degenen die 'sjöt' waren en ergens anders begraven zijn, op broonkmaandag te herdenken met alle 'sjötte' die wel op de begraafplaats van Gronsveld zijn begraven, maar rond 2005 is dit vervangen door een zuil met een zakkoo



Bronzen schuttersbeeld
Sint Sebastianus gestolen

6 maart 2019

**Het manshoge bronzen beeld van
De Grenedeer in Gronsveld is gestolen.**

**Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag.
Het beeld stond op de kruising van de Rijksweg en de Kampstraat.**

**"Een stel 'batteraoven' zijn het geweest. Ze hebben ons beeld ruw van
de sokkel gesloopt en in een auto meegenomen", zegt Luud Metsers
van schutterij Sint Sebastianus. Hij is kwaad en ontdaan door de
diefstal. De politie onderzoekt de zaak. Een omwonende heeft
woensdagnacht drie mannen gezien die het beeld van de sokkel
rukten.**

**De Grenedeer is vijftig jaar geleden geplaatst, ter ere van het 350-
jarig bestaan van schutterij Sint Sebastianus. De afgelopen vijf
decennia heeft de schutter enkele acties van vandalen doorstaan maar
de roof van deze week spant de kroon.**

De Kuüninge en kuüningênne 2016-2020



*Dominique Marell
Wendy v.Caldenborgh*



*Fons Spronck
Tess Hakke
't Brook*



*Timo Lichtenberg
Maud Kengen
Riekelt*



*Raúl Houben
Gwen Gadet
Peen, Plaot, Sjtaosie*



*Joris van Kraaij
Isa Starren
Leim*



Jeugdschutterijen

De jeugdschutterij is een verkleinde kopie van de "grote" schutterij.

De jeugd van Gronsveld en Rijckholt is hier erg trots op. De eerste koning van een jeugdschutterij was in 1923 (Martin Kempeners).

Hij was toen koning van een kleiner gedeelte van Gronsveld. Niet lang daarna is Rijckholt begonnen met zijn jeugdschutterij.

Begin jaren '50 komen er meer jeugdschutterijen.

Boven in het dorp (Lèimstraot) en de Sjtäosie hebben hun eerste jeugdkoning in 1950.

De Sjtäosie heeft zich later bij de Peen en de Pläot gevoegd.

Nu kennen we de volgende jeugdschutterijen:

- Riekelt
- 't Brook
- Pläot / Peen / Sjtäosie
- De Lèimstraot

Net als bij de grote schutterij doen de jeugdschutterijen ook mee met het vogelschieten en koningmeisteken.

Deze worden gehouden in de week na dezelfde festiviteiten als bij de grote schutterij.

Vogelschieten:

De zondag na Pinksteren gaan de kleine schutterijen door hun buurt. Als eerste wordt de koning opgehaald en wordt er iets bij de koning gedronken. Hierna gaan ze naar de 'sjeetwej'. Voor het schieten wordt er eerst geloot naar de volgorde van het schieten. Iedereen die mee schiet, heeft zich van te voren opgegeven met de naam van zijn koningin.

De naam van de koningin is geheim.

Op de vogel wordt geschoten met een windbuks.

Als de vogel af wordt geschoten, gaat iedereen naar het huis van de koning waar de jeugd wordt getrakteerd.

In de periode erna gaat de koningin geld ophalen en zij nodigen dan de mensen uit om naar de koffietafel te komen.

Koningmeisteken:

Dit is een week na het koningmeisteken van de grote schutterij. Ook hier weer trekken de kleine schutterijen eerst door de buurt om erna naar de koning te gaan. Nu zit de koningin met haar hofdames op een mooi versierde wagen.

De koning krijgt dan zijn cadeau van zijn koningin.

Bij iedere spaarclub is het dan anders geregeld waar de koffietafel is. Het kan zijn dat de koffietafel bij de koning thuis is, maar het kan ook in een zaal zijn.

Deze dag vieren alle kinderen dan de laatste dag broonk.

St Sebastiaan

Sint Sebastianus is het beeld in de St. Martinus kerk welke staat als herinnering aan onze schutterij.

Vanaf de hoge plek op de sokkel houdt St. Sebastianus een wakend oog op ons.



Waope van Groéselt

Knutselopdracht

Tijdens de workshops Broonk knutselen, heb je al veel ideeën kunnen opdoen, maar misschien wil je thuis ook nog verder gaan met je eigen ideeën.

Knutsel thuis zelf ook iets wat te maken heeft met de Broonk en lever dit in tijdens de kindermiddag op zaterdag 8 juni. Er worden prijsjes uitgereikt in de leeftijdscategorie van:

- groep 1 en 2
- groep 3,4 en 5
- groep 6,7 en 8

Je mag helemaal zelf weten met welk materiaal je aan de slag gaat



Zoek de juiste woorden bij de juiste betekenis

Ginneraol Sjers

Traditionele
dans met de
Broonk

Bloemen die op de
procesieroute
worden gestrooid

Kuüningênnewäoge

berkentakken

De dich

Paolhoûwe

De mannen die
de obstakels op
de route
weghakken

Alle mensen uit
het dorp worden
wakker gemaakt:

Het is Broonk!

Rejje

Huldigungsrede
die de koningin
aan de koning
voordraagt

Het uit de weg
ruimen van
palen die op de
route liggen

Reveille

Mejje

Bloemen die op de
procesieroute
worden gestrooid

Sjtruisel

salvo van beide
compagnieën

Praalwagen die door
het dorp trekt op
kuuningmeisteken

Biélmaander

Broonk puzzel onderbouw

P	P	O	J	G	Z	Y	T	S	P	K	I	V
K	R	J	I	E	J	W	B	L	E	G	O	V
O	O	V	R	R	L	Y	U	X	X	Q	V	G
N	D	B	E	Q	J	V	W	A	J	J	S	G
I	B	F	T	H	R	N	Y	D	L	T	E	D
N	K	O	T	E	Z	E	V	T	T	B	J	X
G	O	N	U	I	J	S	U	M	M	N	D	I
K	N	T	H	N	D	N	L	U	A	Q	E	M
N	I	S	C	O	B	A	R	Z	J	D	I	T
K	N	E	S	M	W	D	O	I	O	N	L	X
E	G	E	T	R	I	Y	O	E	O	L	J	C
R	I	F	M	A	M	X	D	K	R	A	L	T
K	N	I	O	H	D	D	B	R	O	O	N	K

BLAUW

DORP

KERK

LIEDJES

ROOD

BROONK

FEEST

KONING

MAJOOR

SCHUTTERIJ

DANSEN

HARMONIE

KONINGIN

MUZIEK

VOGEL

Broonk Puzzel Bovenbouw

R	H	E	R	M	E	N	I	E	X	O	I	W	F	T	S	O	Z
O	K	U	O	L	B	E	P	L	R	I	É	K	E	L	T	Z	Q
D	J	Ü	C	K	J	R	W	E	R	E	E	D	E	N	E	R	G
F	E	V	X	U	B	E	P	Ü	W	X	Y	E	O	T	H	Y	R
S	R	E	B	Ü	B	D	X	L	O	S	O	R	O	O	J	A	M
X	S	R	N	N	C	N	H	M	O	H	T	K	U	P	H	M	G
S	P	I	É	I	V	A	O	Q	B	L	L	Ö	B	H	I	R	I
P	R	G	G	N	O	A	F	T	B	K	K	O	J	Q	I	Y	N
R	O	H	N	G	È	M	D	J	L	V	U	G	A	S	O	Z	N
O	K	É	I	M	G	L	A	W	I	E	O	Ü	E	P	B	C	E
K	N	I	N	È	E	É	M	Y	O	C	S	È	N	K	D	G	R
R	E	D	Ü	I	L	I	E	Q	H	H	E	E	G	I	F	Q	A
E	O	R	U	S	S	B	S	W	S	I	I	J	O	E	N	R	O
O	R	H	K	J	J	S	J	E	R	S	O	K	D	R	L	G	L
B	A	X	A	T	E	V	R	E	V	E	I	L	L	E	G	Z	K
M	L	L	C	È	T	K	C	U	C	N	Y	F	H	U	I	Z	B
A	K	P	G	K	E	F	J	F	T	È	F	T	P	M	Z	K	M
T	W	H	P	E	F	P	T	L	E	S	I	Û	R	T	J	S	W

BIÉLMAANDER

FÈT

GINNERAOL

GRENEDEER

GROÉSELT

HERMENIE

HOFDAMES

KLAROENKORPS

KUÛNING

KUÛNINGMËISJTÈKE

KUÛNINGÈN

MAJOOR

PAOLHOÛWE

REJ

REVEILLE

RIÉKELT

SJERS

SJTRÛISEL

SJÛT

TAMBOERKORPS

UÛVERIGHEID

VOÈGEL

VOÈGELSJETE

Programma van het Jubileum

Paasmaandag 22 april 2019

De beroemde vraag 'Broonke v'r of broonke v'r neet?' hoeft dit jaar eigenlijk niet gesteld te worden.

Die vraag wordt immers in 2020 weer officieel aan de 'sjötte' voorgelegd.

Maar bij gelegenheid van het 400-jarig bestaan van onze schutterij zal op paasmaandag wél een unieke jubileumvergadering belegd worden.

We openen dit jubileumjaar, hoe kan het ook anders, in stijl.

Vrijdag 31 mei 2019

Op het Gronsvelder Kerkplein zal 's avonds een toneelstuk worden opgevoerd in samenwerking met de stichting Grueles. In een sfeervolle entourage zal op bijzondere wijze het ontstaan van onze Koninklijke Schutterij St.-Sebastianus ten tonele worden gebracht. Schutterij en blaasmuziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus na afloop is het muzikale woord aan een blaaskapel.



Feestweekend met Pinksteren van vr 7 juni t/m zo 9 juni 2019

Locatie van dit festijn is de feestweide aan de Wijngaardsvoetweg.

Vrijdag 7 juni 2019

We beginnen met een rondgang 'in vol ornaat' door Gronsveld en Rijckholt.

Aansluitend is er een traditioneel galabal, dat officieel geopend wordt door de koning en koningin van onze schutterij.

De Koninklijke Harmonie van Gronsveld zal een nieuwe Bronkmars ten gehore brengen, dat speciaal gecomponeerd is ter ere van het 400-jarig bestaan van de schutterij. Deze gala-avond wordt muzikaal natuurlijk opgeluisterd door een toporkest.

Zaterdag 8 juni 2019

Deze dag staat in het teken van de jeugd en de senioren.

In samenwerking met de Sint- Martinusschool en de Huiskamer van Gronsveld wordt een feestelijke activiteitenmiddag georganiseerd voor de jongeren. Er is onder andere een tentoosntelling met foto's en werkstukjes die de kinderen hebben gemaakt.

De ouderen kunnen onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een tentoonstelling waarbij oud beeld- en geluidmateriaal te zien en te beluisteren is. Herinneringen kunnen worden opgehaald en verhalen van vroeger verteld. Ook deze avond is er livemuziek: een 6-koppige band zorgt met een spetterende show voor gegarandeerd spektakel.

Zondag 9 juni 2019

Op deze dag draait alles om verbroedering. Diverse schutterijen en harmonieën uit de gemeente Eijsden-Margraten en omstreken trekken rond en verzorgen een indrukwekkend defilé. We beginnen met een gebroederlijk ontbijt voor alle deelnemers aan het defilé. De korpsen presenteren zich na de rondgang op de feestweide voor een korte taptoe. Een energieke, verrassende en unieke Zuid-Limburgse band zorgt voor een feestelijke afsluiting.

Zondag 23 juni 2019

Maandag 24 juni 2019

Dinsdag 25 juni 2019

Broonk

Ook deze Broonk zal bijzonder zijn en in het teken staan van het 400-jarig jubileum.





1619 Lësplénkske sjöttery Sint Sebastianus Groéselt 2019



bielmaan



kuüning



sjöttevëndel



zjakoo



voëgel



gewër



dich



grenedeer



trom en klaroen



paol houwe



sivvroo



vëndelke



käomersjete



sjöttebeker



mej



vlaoj



reije



mejoor